

MAART 2022



“Maart 2022”

Wat was deze maand toch echt een “Maart”
Het roerde echt naar het gezegde zijn staart

Veel is er in deze maand gebeurd
En vaak hebben wij hierover getreurd
Zoals de oorlog in Oekraïne, waaraan je maar niet kunt wennen
Gelukkig konden wij in een VRIJ Nederland gaan stemmen

In meerdere dagen als je kon
Was het genieten van de zon
We waren de afgelopen tijd van regen en storm
Blij dat het voorjaar begon

Maar na een paar dagen was het alweer gedaan
En konden we onze winterjassen weer aan
Daarna schrokken wij ons een bult
Drielanden was wit en in sneeuw gehuld

Wat zal de maand April ons brengen
Zal het ons wat vrolijker stemmen
Dat zullen wij gaan bemerken
Ik zal dit in het Aprilgedicht gaan verwerken